

Voorwoord van de Redactie.

We kunnen ditmaal onzen leden, behalve een hartelijken groet uit het zonnige Zuiden, ook de beste wenschen brengen van de leden onzer Orde hier te Nice.

Deze groep is ongeveer een 50-tal groot en kenmerkt zich door veel toewijding en onderlinge harmonie.

Woensdag l.l. woonden we een, speciaal voor ons belegde, bijeenkomst bij waarop ons verzocht werd u hunne goede wenschen over te brengen, met de verzekering dat de leden hier allen sterk doordrongen zijn van het voorrecht tezamen te behooren tot een internationaal lichaam, waardoor het leven vanden komenden Leeraar stroomt, en waardoor we ons vereenigd gevoelen in Hem. Zij volgen met belangstelling ons werk in Holland maar verzoeken ons dringend een gedachte van hulp te wijden aan degenen hier, die, onder moeilijke uiterlijke omstandigheden, in een stad waar de atmosfeer niet zeer gunstig is voor geestelijken invloed, met toewijding en volharding de idealen der Orde trachten te verbreiden.

Organisatie en Werkzaamheden van de Orde van de Ster in het Oosten.

INLEIDING.

Ik wensch de aandacht van alle leden der Orde te vestigen op de beschouwingen, die Mr. Arundale in het volgende artikel neerlegt. Na het zorgvuldig doorgelezen te hebben, is mijn meening dat hij op juiste wijze de richting beschreven heeft waarin onze Orde moet werken, en ik hoop zeer dat de leden zich vertrouwd zullen maken met den geest die aan zijn plannen ten grondslag ligt.

Hij zegt terecht dat het onze plicht is veeleer aan den grooten Wereld-Leeraar te denken, als Een die ons leeren zal te leven in den geest der godsdiensten die we reeds hebben, dan als de Stichter van een nieuwen godsdienst, bedoeld om de reeds bestaanden te vervangen. Wat de wereld behoeft is niet zoozeer nieuwe waarheden, als een nieuwe impuls en deze kan alleen gegeven worden door een Wereld-Leeraar.

We zijn er zeker van dat de impuls, die Hij zal geven, zal zijn om ons te helpen het beginsel van Liefde toe te passen in elke handeling van het leven in ons tehuis, in onze maatschappij, in onze natie en in de wereld in het algemeen. Mr. Arundale wijst er ook

op dat de Orde aan de wereld behoort en niet aan een bijzonder volk of eenigen bijzonderen godsdienst. Er zijn in onze rangen leden van elk geloof, van elk volk, en de groote idealen en beginselen onzer Orde moeten zóó zijn, dat zij allen zullen aantrekken en aan allen welkom zullen zijn. Welke ook de individueele overtuiging van een lid moge zijn omtrent de identiteit van den Wereld-Leeraar en omtrent de boodschap die Hij brengen zal, de Orde als zoodanig spreekt alléén van een Wereld-Leeraar en beperkt haar veronderstelling omtrent Zijn boodschap tot het ééne haar ten grondslag liggende beginsel van Liefde.

Ik hoop daarom ten eerste dat leden onzer Orde zich aan hare beginselen zullen houden in den breeden en onsectarischen vorm waarin zij bestaan en dat zij hun voornaamsten plicht zullen zien in het deelnemen aan die goede werken welke kunnen helpen om het lijden in de wereld te verminderen.

Ten slotte beveel ik Mr. Arundale's opmerkingen over de wijzen van werken en de verhouding van leden onzer Orde tot de groote vraagstukken van het leven, ten eerste aan de aandacht der leden aan. Hij legt zoowel nadruk op de noodzakelijkheid zakelijke werk te gaan, als in actieve aanraking te komen met alle bewegingen die ten doel hebben verbe-

tering te brengen in de levenswijze der wereld.

Aldus zal onze Orde haar bestaan rechtvaardigen en voor de komst van den Heer een beter welkom bereiden, dan eertijds in Palestina den Christus te beurt viel die "geen plek had om het hoofd neer te leggen".

J. KRISHNAMURTI, *Hoofd.*

1. De Geest van ons Werk.

Zij die zich in de gelukkige en benijdbare omstandigheden bevinden om eene groote en belangrijke waarheid te kennen, zijn aan de wereld verplicht die waarheid voor te stellen in den vorm waarin zij den meesten kans heeft aangenomen te worden, afgescheiden van de wijze waarop zij zelf die het eerst mogen ontvangen hebben, of waarop die het meest bezielend voor hen is.

In gewone handelszaken moet een artikel op zulk een wijze aan het publiek voorgelegd worden dat het er notitie van neemt, er belang in stelt, het koopt en aanbeveelt. Indien het artikel geen werkelijke waarde heeft, zal het niet lang duren want hoewel het voor een tijd de publieke meening kan bedriegen door de manier waarop de waardeloosheid ervan wordt bedekt, zal het publiek op den langen duur toch alleen ondersteunen wat een bepaald doel en nut heeft.

Wij die leden zijn van de Orde van de Ster in het Oosten hebben een verheven waarheid, die ons is toevertrouwd voor de wereld, een waarheid van

oneindig belang, die meer en meer beteekenis krijgt naarmate zij beter begrepen wordt. Geen grooter gave heeft eenige beweging, in welk deel der wereld ook, te schenken dan die van de kennis van de naderende komst van een groot Wereld-Leeraar; maar het is een gevaarlijke gave om te bezitten, want er is een zeer ernstige verantwoordelijkheid aan verbonden.

Doch wij bezitten haar, en moeten haar door de wereld verspreiden. Het is een waarheid voor alle volkeren, van elk geloof, onder alle omstandigheden; en welk aanzicht ervan ons moge getroffen hebben, wij moeten haar leeren beseffen in haar verscheidene aanzichten, zoodat wij in staat zullen zijn datgene te kiezen dat 't meest geschikt is voor het volk waaronder wij op 't oogenblik leven.

Het is om dezen reden dat het Hoofd van de Orde ons onlangs gezegd heeft dat de Orde niet de komst verkondigt van den Christus, noch van den Heer Maitreya, noch van eenigen bepaalden Heiland der wereld, en evenmin dat Hij de Stichter van een nieuwen godsdienst zal zijn die de Orde zal vervangen, maar zich beperkt tot de breede, algemeene, onbepaalde waarheid, dat wij de spoedige komst van een groot Wereld-Leeraar mogen verwachten. Individuële leden mogen elk denkbeeld, welk het ook zij, koesteren dat voor hen het meeste nut heeft, welke voorstelling der waarheid hun het meeste zegt. Doch de Orde behoort aan de wereld, niet alleen aan u of mij,

en in het groote werk waartoe wij geroepen zijn, moeten ons persoonlijk temperament, onze vooroordeelen, gewoonten, gebruiken en geloof buigen voor de behoefte van die wereld, waarvan elk deel de woonplaats des Heeren is, en door elk deel ervan moet Hij verwelkomd worden.

Het breede standpunt van organisatie is dus dat wij in het bezit zijn van een waarheid, die aan elk geloof, aan elk ras behoort, onverschillig of zij al of niet in staat zijn de waarde van hetgeen hun toebehoort in dit leven te erkennen. Elk onzer bereikte de waarheid onder een zekeren hoek. Wij moeten niet vergeten, dat onze nadering onder een zekeren hoek plaats had en niet van alle kanten te gelijk, en dat er evenveel hoeken voor nadering als menschen in de wereld zijn. Laten wij tenminste in het begin van deze groote beweging boven die dogma's en dat bijgeloof blijven, die de groote waarheden, welke de kern van alle godsdiensten uitmaken, onherkenbaar maken onder de myriade vormen die zulke godsdiensten in den loop der tijden aannemen.

Went de menschen er aan uit te zien naar een Vader, die komt om het huis Zijner kinderen in orde te maken, om Zijne kinderen aan te moedigen en hoop te geven, om hen te helpen duidelijker het doel en het nut van het leven te zien. Het doeter niet toe of zij de komst van den Christus, van den Heer Maitreya, of van eenig ander Leeraar verkondigen, die wellicht hun ideaal en hoop uit-

maakt. Went hen er aan om uit te zien naar de komst van een Ouderen Broeder, en misschien zullen zij Hem herkennen aan Zijne wijsheid en diep medegevoel; want Hij zal zeker komen. Maar indien gij er den nadruk op legt dat het de Christus is of eenig ander groot Leeraar, dien zij reeds kennen, en dien zij slechts herkennen zouden indien Hij kwam in het kleed, waarin hun gedachte Hem hulde, hoe waar hun geloof dan ook moge zijn, "God openbaart zich op vele wijzen", en niet volgens onze maatstaf van Hem. Aldus zou de Oudere Broeder — inderdaad ouder en een Broeder — onherkend aan hen voorbij kunnen gaan omdat Hij niet de verwachtingen vervult, die de wereld wellicht geleerd heeft aan Zijn Persoon te hechten.

Van dit standpunt uitgaande, mogen zij die de Orde van de Ster in het Oosten organiseeren, wel zorg dragen dat zij hun eigen persoonlijke houding niet aan anderen opdringen en instemming daarmede een stilzwijgende voorwaarde maken van toelating tot de Orde. Zij moeten groot in hun denken en geestelijken groei worden om, met de hulp van de groote waarheid die zij bezitten, dat subtiële medegevoel te verkrijgen dat hen instinctmatig in aanraking brengt met de behoeften van hun omgeving, hoe ver deze ook in hun levensbeschouwing en levenswijze met hen moge verschillen.

Onderzoek daarom allereerst de vraag naarkennis, en de wijze waarop deze het gemakkelijkst aange-

nomen zal worden. Richt uw propaganda zoo in, dat zij voedsel biedt aan de verschillende temperamenten van de menschen, die gij verwacht te bereiken. Besef dat er geen tegenstrijdigheid ontstaat wanneer men de ééne groote waarheid weet aan te passen aan de behoeften van verschillende meeningen; de waarheid is niet zoo klein en onbeduidend dat zij slechts één aanzicht heeft, of dat zij slechts weinigen kan aantrekken. Zoolang wij nog jong zijn, kan het deel het geheel schijnen, maar indien wij werkelijk de boodschappers zijn van des Heeren wijsheid en mededoogen, moeten wij leeren het deel *als* deel te erkennen, en toch de essence van de waarheid er in te gevoelen, zoodat, terwijl wij met vele vormen te doen hebben, het wezen van waarheid in hen alle zal zijn.

Veracht ook niet het middel om de blijde tijding aan de gewone kleinigheden van het dagelijksche leven te verbinden. Wij verdienen het verwijt, dat wij onze geestelijke waarheden te veel scheiden van ons dagelijksch leven, dat we beschaamd zijn ze voor anderen bloot te leggen, niettegenstaande deze het beste in ons, het meest blijvende, het meest behulpzame vertegenwoordigen. Men zegt soms dat wij niet met heilige dingen mogen spelen, maar als wij deze in ons spel kunnen brengen, naderen wij dichter aan de werkelijkheden van het geestelijke leven.

Tracht derhalve in uw propaganda de menschen de groote waarheid voor den geest te brengen

als zij ver van u zijn, thuis of in hun zakenwereld. Breng de groote waarheid in verband met hunne dagelijksche bezigheden door een teeken, een symbool, een gedrukte mededeeling, een woord, een beeld of een kleur, en indien deze teekens, symbolen, mededeelingen, woorden, beelden of kleuren, goed gekozen zijn, indien zij zich reeds van zelf richten tot het beste in die menschen in wier midden gij ze brengt, dan zullen zij stille getuigen der waarheid zijn op alle uren van den dag. Het kan zelfs zijn, dat een van die kleine werktuigelijke boodschappers de ziel van iemand kan bereiken wanneer die zich voor een oogenblik open stelt, terwijl gij, of een grooter en machtiger werktuig, wellicht niet het geluk hebben hem op dit psychologisch oogenblik te ontmoeten, wanneer hij het meest toegankelijk is voor de werkelijkheden van het leven.

Een hard mensch, koud voor de wereld, geheel opgaand in het verzamelen van weelde, om het genot van het bezit, niet om het goede dat hij er mee zou kunnen doen, wordt door zijn omgeving niet anders gekend dan als zakenmensch. Tehuis is hij wellicht onverschillig, cynisch, verachtelijk. Op zekeren morgen zit hij voor zijn lessenaar, en op een of andere wijze (God weet hoe) bekruipt hem een gevoel van vermoeidheid, een zekere ontevredenheid door zijn hooger en beter zelf ontstaan. Een vage wensch dat hij beter ware, flikkert een oogenblik in hem op om onmiddellijk

verworpen te worden als kinderachtig en als de voorlooper van den ouderdom. Doch wellicht kan in dat eene oogenblik zijn oog gevallen zijn op een of ander klein voorwerp op zijn lessenaar, daar door een vriend geplaatst, een kalender, penne-wisscher, een vloeiboek, een presse-papier, iets dat in handen geweest is van iemand die weet van de komst van den Heer, en dat Zijn symbool draagt, of een kort woord, of misschien Zijn kleur.

Waarlijk, het moge zich uiterlijk door niets kenmerken als een boodschapper, toch spreekt het niettemin voortdurend, en is steeds gereed op elk oogenblik zijn kleine hoopvolle aanraking te doen gevoelen, zoodra er zich zelfs de kleinste gelegenheid voor biedt. En het kan zijn dat zulk een voorwerp, een deel van 's mans dagelijksche benoodigdheden, gewoonlijk verwant met het lager aanzicht van zijn leven, de oorzaak is, — u of mij ontzegd — om het leven van een mensch, hemzelf onbewust, te veranderen.

Herinner u dat groote waarheden niet alleen geuit worden door het woord of geschreven in boeken, zij kunnen in muziek gehoord worden, gezien in vorm en kleur. Wij die leden zijn van de Orde van de Ster in het Oosten, hebben daarom de plicht onze boodschap te verkondigen zoowel door geluid, kleur en vorm als door het gesproken woord, geschriften of boeken. Alle muziek die verheffend is, elke vorm die bezielt, elke kleur die zuiver is, kan Zijn boodschap uitdrukken, wanneer

wij die er in neerleggen, en een concert van ziel-treffende muziek, uitgevoerd door hen wier harten vervuld zijn met de komst van den Heer, is even zeker een vorm van propaganda als een voordracht of een artikel. Misschien zelfs meer, want het geluid, reeds schoon op zichzelf, wordt aangeraakt door den Ouderen Broeder; en door de harten van hen die Hem liefhebben en uitzien naar Hem, die Zijn zegen en mededoogen zal brengen, verbreiden deze golven van geluid zich door de wereld en helpen mede om deze te vullen met verwachting van een groote aanstaande gebeurtenis.

Ons Hoofd heeft ons reeds een bepaald symbool, de vijfpuntige zilveren ster, en een bepaalde kleur, het blauw van het lint van de Orde gegeven. Wie weet of de ster niet — waarom ware zij anders gekozen — op een of andere wijze verbonden is aan een Ouderen Broeder naar Wien wij uitzien; of het blauw van die bepaalde schakeering die aan ons gegeven is, niet deel uitmaakt van Hem en iets van Zijn aard weerkaatst! Laten dezen — aangepast voor vele vormen en verschillend gebruik — hun subtiële tijding fluisteren in 's menschen oor op plaatsen, waar wij niet zouden kunnen spreken, in omstandigheden waar wij hen niet zouden kunnen bereiken. Laat ons hen in fraaien vorm kleeden, doch ze niet verbinden aan onwaardig gebruik, dan kan het zijn dat de Orde van de Ster in het Oosten misschien nog veel dank

verschuldigd is aan deze nederige, maar steeds werkzame, boodschappers.

Men moet duidelijk begrijpen, dat de volgende voorstellen, tenzij ze aangenomen en ten uitvoer gebracht worden in een geest van eerbied, en met den wensch alle wettige middelen voor zoo'n groot doel te gebruiken, aan onze zaak meer schade zullen berokkenen en kwaad doen, waar zij goed hadden kunnen doen. Wees eerbiedig in uw organisatie en propaganda, tracht te voelen dat de geest des Heeren door u werkt, en hoezeer ge ook zult bevinden dat ge gebruik maakt van wat platweg "handelskunsten" genoemd worden, toch zult ge ongemerkt die kiezen welke Zijner waardig zijn en geschikt voor Zijn boodschap. Maar als gij u slechts verdiept in den wensch uw werk alleen zakelijk in te richten, kennis van de Orde wijd en zijd te verspreiden zonder de waardigheid ervan ten opzichte van Hem, die zij vertegenwoordigt, in het oog te houden, plaatst gij de Orde op het gewone standpunt der bewegingen, die inderdaad op de lippen van velen mogen zijn, doch in het hart van weinigen.

(Wordt vervolgd.)

(Overgenomen uit No. 1 van *The Herald of The Star*, door G. S. ARUNDALE.)

Op 't oogenblik dat ons blad ter perse zal gaan, ontvangen wij het hieronder volgend schrijven van Mej. Kerdijk, dat wij plaatsen omdat het ons niet goed lijkt dat zij geen gelegenheid zou hebben haar beschouwing over het ontstaan van "de Ster" en de opheffing van haar blad, aan de leden voor te leggen.

De leden zullen ons deze afwijking wel vergeven van de door ons zelf gemaakte bepaling geen stukken over persoonlijke dingen op te nemen.

Ingezonden.

Geachte Redactie.

In het stukje "de Wordingsgeschiedenis en bedoeling van "De Ster" (De Ster 1e Jaarg. No. 1.) waar de officieren het ontstaan van dit blad en tevens het ophouden van het blad "De Ster in het Oosten" bespreken, komen enkele uitdrukkingen voor, die mijns inziens een eenigszins onjuist licht op de zaak werpen. Ter wille van de waarheid, meen ik hier nog een klein commentaar te moeten geven:

De belegde vergadering, waarop echter de Redactie niet verscheen, was bijeengeroepen door de beide Officieren, zonder dat ik, noch de heer Duwaer, ¹⁾ vooraf waren geraadpleegd. Ik ontving de oproeping 3 d. na den bepaalden dag, aangezien ik op reis was en legde dit later uit aan de Org. Secr. De tweede bijeenkomst, waarop wederom de

Redactie niet verscheen, was in mijn afwezigheid, toen ik nog van niets wist, bepaald op 12 Sept.; ik kon dien dag onmogelijk en meldde zulks tijdig.²⁾

De heer Duwaer, die wel op de eerste bijeenkomst was, bracht mij het voorstel over: dat nl. de officieren mede-stem in de Redactie zouden hebben. Van *Redactie met ons vieren* heb ik nooit iets vernomen en de heer Duwaer heeft daar zeker allerminst ooit over gedacht.³⁾

Verder lees ik: *De uitgever, de heer Duwaer, echter bleef bij zijn plan, ons in de uitgave van een eigen orgaan ter zijde te staan*. Gelijk de heer D. zelf in 't laatste No. van de "Ster i. h. Oosten" verklaarde, is hij *niet* de uitgever van het nieuwe blad; de uitgave daarvan gaat geheel buiten hem om en berust bij de Orde. Bij de firma Duwaer en Van Ginkel echter zal het nieuwe blad worden gedrukt."⁴⁾

U dankend voor de plaatsruimte,

Blaricum, 23 Januari 1914.

A. KERDIJK.

¹⁾ De heer Duwaer heeft niet alleen kennis van de vergadering gekregen en geantwoord dat hij aanwezig zou zijn, maar heeft zelf den dag te voren mejuffrouw Kerdijk er nog door een briefkaart aan herinnerd.

²⁾ De heer Duwaer schreef ons dat de bijeenkomst niet door kon gaan omdat juffrouw Kerdijk niet zou komen, maar dat zij "tijdens de aanstaande buitengewone Conventie wel gelegenheid zou hebben er even met ons over te spreken."

3) Indien mejuffrouw Kerdijk voor een vergadering te vinden geweest ware, zou haar onze bedoeling duidelijk gebleken zijn.

4) Indien de heer Duwaer ons niet zijne medewerking had toegezegd zouden we natuurlijk ons orgaan hebben laten verschijnen door onze eigen "Uitgave-Commissie"; dat *hij* niet de Uitgever is staat met duidelijke letters op blz. 1 van den omslag vermeld.

DE REDACTIE.

Drankbestrijding.

Broeders en Zusters; Als het U gaat als mij dan zult ge het zeker hebben betreurt, in het eerste nummer van "De Ster" het lijstje van "Nieuwe Werklijnen" nagaande, dat tot heden nog niemand is gevonden voor het Onderwerp "Drankbestrijding".¹⁾

Bij hun bezoek aan de groep te den Helder maakte een der Officieren de opmerking dat wij den Grooten Leeraar eigenlijk niet mogen wenschen te ontvangen in een wereld waarin protestatien en drankzucht nog zulk een grooten rol spelen, en het dus wel een van onze eerste plichten moet zijn te trachten deze hindernissen uit den weg te ruimen.

¹⁾ Mevrouw Mackens, Oude Enghweg 16, Hilversum en Mevrouw Jacometti, Copernicusstr. 171, den Haag, hebben zich beiden aangeboden voor medewerking in den lijn "Drankbestrijding".

RED.

Hiermee zullen wij het zeker wel allen eens zijn en daarom is het dan ook zeer gewenscht dat iemand met voldoende bekwaamheid op dit gebied, de zaak der drankbestrijding ter hand nemé.

Nu weet ik wel dat dit niet zoo eenvoudig is. Een nieuwe Onthouders vereeniging vormen uit leden van "de Ster" acht ik vrijwel overbodig en ook moeilijk te doen met het oog op het nog betrekkelijk geringe aantal leden op elke plaats.

Wat echter m.i. wel zou kunnen geschieden is het vormen van en z.g. meditatie of gebed cirkel met het doel om elken dag op een vast gesteld tijdstip enkele minuten over dit onderwerp te mediteeren waardoor alvast een eenheidsband wordt gevormd tusschen die leden welke hier aan mee doen, waar zij zich ook bevinden. Bovendien zou zoo dikwijls mogelijk een klein artikeltje over het onderwerp "Drankbestrijding" in "Eenheid" of andere bladen kunnen worden ingezonden. Een en ander zou misschien een eerste stap in de goede richting kunnen zijn.

Voorloopig wil ondergeteekende zich gaarne beschikbaar stellen om bliken van instemming met het bovenstaande in ontvangst te nemen en de voorbereidende Stappen te leiden tot een bekwaamer en geschikter persoon zich aanbiedt om dit werk over te nemen en verder uit te breiden.

Helder, Sluisdijkstraat 54.

P. SIESLING.

Officiële Mededeelingen.

Professor Wodehouse verzoekt ons, in geval Dr. Horton's preek, hetzij in het origineel of als vertaling, nog voorradig is, de verkoop daarvan onmiddellijk te staken, omdat hij zulks aan Dr. Horton beloofd heeft. Wanneer er dus groepen zijn die nog voorraad van die brochure hebben, breng ik hun het verzoek van den Alg. Secretaris der Orde over.

Mevr. Ros zal in Februari twee voordrachten geven, 19 Februari in Arnhem en 23 Februari in Hilversum, beide over het onderwerp: "Het Wezen van den Christus, in verband met de komst van een Wereldleeraar.

De voordracht van Mevrouw Ros, in Amersfoort, had plaats in de Remonstrantsche Kerk aldaar voor een 70-tal toehoorders en wekte zooveel belangstelling dat van verschillende zijde het verlangen geuit werd dat de voordracht in druk zal verschijnen.

Aan het hoofd van den lijn "Natuurwetenschap staat Mevrouw Alblas-Sorbes, Frederik Hendrikstraat 16, Utrecht.

Mevrouw Op 't Eijnde behoudt de leiding voor de Medische Wetenschap en Hygiëne.

Nog niet de helft der leden heeft ons de briefkaarten ingevuld toegezonden. Zij die geen bericht zonden, krijgen, waar meerdere leden tot één gezin behooren, totdat we hun wenschen kennen slechts één ex. voor allen.

In het volgend nummer zullen wij de Orde van de Dienaren van de Ster kunnen beschrijven, naar we hopen met machtiging tot het vormen van een Afdeeling daarvan in ons land.

Brief van Miss Arundale.

... Wij staan aan den aanvang van een nieuw jaar en wij moeten allen bedenken wat wij kunnen doen, opdat dit jaar door ons een zegen moge zijn voor allen om ons heen. Het eerste is natuurlijk, dat wij ons zelf ontvankelijk moeten maken voor den zegen die nu over de wereld en over ons uitgestort wordt, en dan moeten wij het goede dat we ontvangen, onmiddellijk doorgeven. Wij zijn, om een huiselijk voorbeeld te gebruiken, als de kanalen van een groot reservoir; indien deze niet open zijn, indien ze verstopt zijn door allerlei dat er niet in hoort, kan het water uit het reservoir niet van nut zijn en niet uitstroomen. Laat ons daarom ons kanaal rein houden en het zuiveren door liefde, zoodat, wanneer het water noodig is wij het niet belemmeren in zijn vaart. Liefde en reinheid zijn noodig, maar beide moeten positief

zijn en niet negatief. Ons Hoofd las ons vandaag voor uit: "Opvoeding als Dienst" en daarin wordt gezegd hoe alles bevat is in Liefde, maar deze moet actief zijn, altijd oplettend waar zij noodig kan zijn, en het moet altijd die liefde zijn, die de vele moeilijkheden kan overbruggen, die anders leiden tot afgescheidenheid en disharmonie.

In deze wereld moeten verschillen zijn; wij bevinden ons pas aan den omtrek en niet in het middelpunt van den cirkel; de stralen mogen dikwijls aan elkaar tegenovergesteld lijken, toch voeren ze alle naar het middelpunt. Daarom moeten we altijd trachten de menschen te helpen langs hun eigen lijn en niet verwachten dat ze de onze zullen volgen. Indien wij menschen dichter bij het middelpunt kunnen brengen, zullen we ten slotte bevinden dat de vele verschillende lijnen alle in het midden samenkomen en we zullen onze eenheid beseffen; het is het middelpunt dat belangrijk is en niet onze individueele lijn er heen. Dit beteekent niet dat we een negatieve houding moeten aannemen omtrent wat we weten of gelooven de waarheid te zijn, maar het heeft geen nut de waarheid op te dringen aan hen die haar niet kunnen onderscheiden. Een zeker aanzicht der waarheid moet ieder hebben want elk mensch beweegt zich naar het middelpunt en het is ons werk dat aanzicht zóó te versterken, dat daardoor het midden waar alles in vervat ligt, kan bereikt worden.

Er is nog een punt waarop ik even terug moet komen, en dat is de noodzakelijkheid om te bedenken dat wij als kanaal water moeten kunnen ontvangen uit het reservoir voordat we het aan anderen kunnen geven, en daarom moeten we zoowel gereed zijn om te ontvangen als om te geven. Laat ons derhalve zorgvuldig acht slaan op ons zelf en zien op welke wijze we het best den geestelijken zegen kunnen ontvangen. Deze wijze zal niet dezelfde zijn voor een ieder; er zijn sommigen die het best in aanraking komen met den universeelen geest door diepe meditatie, en dan verliest de God in hen het bewustzijn van beperking en zijn voertuigen; anderen kunnen door de natuur het best gemeenschap verkrijgen met het ééne Leven, weer anderen in het gebed en velen door praktisch werk voor anderen. De wijze hoe wij er komen doet er niets toe, de Meester komt tot ons langs velerlei wegen.

Het zal U genoegen doen te hooren dat ons Hoofd gezond is, en zijn werk doet waar hij zich op 't oogenblik bevindt.

Ik groet alle waarde zusters en broeders in uw land en ge kunt hun zeggen dat dagelijks het aantal aangroeit van degenen die uitzien naar de komst van den Heer.

Geloof me uwe toegenegene

FRANCESCA ARUNDALE.